



Vatniksoep in het Nederlands (officieel) @vatniksoep_nl

Jun 26, 2024 · 27 tweets · [vatniksoep_nl/status/1806023622038798609](https://twitter.com/vatniksoep_nl/status/1806023622038798609)

1/25 In deze soep bespreken we Telegraaf journalist en media persoonlijkheid Wierd Duk. Regelmatig duiken zijn mening op in het publieke debat rond de oorlog in Oekraïne. In dit eerste deel focussen we ons op zijn analyses voorafgaand aan de invasie van 2022.



2/25 In de jaren '80 studeerde Duk Geschiedenis aan de universiteit van Groningen met als specialisatie de historie van Rusland en de Soviet Unie. Na zijn afstuderen werkte hij voor twee persbureaus waarin hij verslag deed over het chaotische jaren '90 in Rusland.

RUSSIA BEYOND

From chaos and crime to freedom and opportunity - this period in Russian history was sort of a roller coaster ride - one we commonly refer to as the "wild 90s".

Do you remember a time before iPhones and social media? In 90s Russia, the period of my childhood, we used to find joy in **other things** (like a new Barbie, a handheld Tetris game, or bubble gum) and connected with friends in real life, not through WhatsApp or Telegram.

1991-1999 was an exciting period to grow up in. Russians witnessed many things: the **1991 coup attempt**, the collapse of the USSR, and the **new Constitution of 1993**, opening the door to democratic freedoms, the first free elections, the privatization of state assets, two wars in Chechnya, the fall (and rise, and fall again) of the ruble - the list goes on! In the collective Russian consciousness, this period settled as "the wild 90s" (лихие девяностые). Let's take a closer look.

3/25 In de jaren 2000 verlegt Duk zijn werkgebied naar Duitsland. Toch blijft hij over Rusland schrijven, in 2014 nodigde Pauw & Witteman hem uit voor een presentatie van zijn

boek 'Poetin Straatvechter', waarbij Duk ook zijn analyse op het lopende Oekraïne conflict gaf.



4/25 Zijn recht voor z'n raap meningen vielen in goede aarde bij het publiek. Showhosts wisten: "Nodig Duk uit aan tafel en er gebeurt wat." Bovendien was Duk gepikt en gemazeld als correspondent, een mediapersoonlijkheid was geboren.



5/25 Duks boek “Poetin Straatvechter” geeft een opsomming van van de gebeurtenissen die leiden tot de situatie in 2014 vanuit Russisch perspectief. Voor een groot deel volgt het de grote lijnen maar af en toe vliegt het uit de bocht met een nogal eenzijdige en suggestieve blik.



6/25 In het boek haalt Duk Boris Berezovsky aan om Poetin als eerlijk te schetsen "Hij was de enige ambtenaar die geen geld vroeg". Duk 'vergeet' in zijn boek de schandalen rond Poetin in de jaren '90. Miljoenenfraude, corruptie en het chanteren van een rechter met een sekstape.

PUTIN'S STAMP AND THE \$2 MILLION HEIST

How a committee Vladimir Putin ran in the early 1990s became enmeshed in a bribery scandal and a plan to spirit millions of dollars in illicit cash out of Russia.

By Andrei Soshnikov, Robert Coalson, Olga Beshlei, and Sergei Kagermazov

May 26, 2022



A middle-aged man in a blue sweater and jeans hurries down a corridor at the Moscow district court in St. Petersburg, heading toward the exit. It is December 2021.

Interestingly, the video was recorded in the same conspiratorial flat in Polyanka Street in Moscow where Russian Prosecutor-General Yuri Skuratov was secretly video-taped with two prostitutes. Later, in the famous scandal, Putin (on Roman Abramovich's instructions) blackmailed Skuratov with these tapes and tried to persuade the Prosecutor-General to resign. In that conversation, Putin mentioned to Skuratov that he himself was also secretly video-taped making sex at the same bed. (But of course, he did not tell it was pedophilia [sic] rather than normal sex.) Later, Skuratov wrote about this in his book Variant Drakona (pp.153-154)."

Ozero 7 languages

Article Talk Read Edit View history Tools

From Wikipedia, the free encyclopedia Coordinates: 60°45′28″N 30°5′48″E﻿ / ﻿

"Ózero" redirects here. For lakes in Russia, see [List of lakes of Russia](#).

Ozero (**Russian:** «О́зеро», *lit.* *lake*) (full name: дачный потребительский кооператив «Озеро», Dacha consumer cooperative "Ozero"^[1]) is a [dacha cooperative](#) in northwest Russia associated with [Vladimir Putin's inner circle](#).^{[2][3]}

History [edit]

The dacha cooperative Ozero was founded on November 10, 1996^[1] by [Vladimir Smirnov](#) (head), [Vladimir Putin](#),^{[4][a]} [Vladimir Yakunin](#), [Andrei Fursenko](#), [Sergey Fursenko](#), [Yury Kovalchuk](#), [Viktor Myachin](#), and [Nikolay Shamalov](#) [ru].^[6] The society united their dachas in [Solovyovka](#), [Priozersky District](#) of [Leningrad Oblast](#), on the eastern shore^[b] of [Lake Komsomolskoye](#)^[c] on the [Karelian Isthmus](#), near [Saint Petersburg, Russia](#).^{[7][8]}

Vladimir Putin returned from his [KGB](#) posting in [Dresden](#) in early 1990, prior to the formal establishment of the Ozero cooperative, and acquired property on the banks of Lake Komsomolskoye. His dacha burned down in 1996 but was rebuilt later that year.^[4] Others bought more land around this area and built a number of villas close to each other to form a [gated community](#).^[9] A bank account linked to this cooperative association was opened, allowing money to be deposited and used by all account holders in accordance with the [Russian law](#) on cooperatives.^[10]

By 2012 members of the Ozero cooperative had assumed top positions in Russian government and business and became very successful financially.^{[7][11][12]}

7/25 Zo noemt Duk Ruslands ingrijpen op de Krim wel begrijpelijk vanwege de ‘nazi’s op de maidan’. Ondanks wat radicale elementen was de maidan een breed gedragen volksbeweging. De lijst van ‘de heilige honderd’ is daar een prima illustratie van.

Order of the Heavenly Hundred Heroes

Article Talk

From Wikipedia, the free encyclopedia

The **Order of the Heaven's Hundred Heroes** (**Ukrainian:** Орден Героїв Небесної Сотні) is an [order](#) of [Ukraine](#) presented for civil courage, patriotism and the defense of the constitutional principles of democracy, human rights and freedom; humanitarian, social and charitable activities; selfless service to the Ukrainian people during the [Euromaidan](#)-protests; as well as any events related to the protection of the independence, sovereignty and territorial integrity of Ukraine.^{[1][2][3]}

Background [edit]

The name "Heaven's Hundred" refers to the [participants killed during Euromaidan](#).^[4]

The order was established on 1 July 2014 when the [Verkhovna Rada](#) (the parliament of Ukraine) adopted the Law "On amendments to article 7 of the Law of Ukraine "On National Awards of Ukraine".^[5] On 26 June 2014, [Ukrainian President Petro Poroshenko](#) first proposed to parliament to amend the law on government awards by introducing the Order of the Heroes of the Heaven's Hundred.^[6]



'Hun cynisme is werkelijk grenzeloos' zei Laure over de Russische machthebbers. Zij was er van overtuigd dat Poetin uitsluitend handelde uit opportunisme: zijn ingrijpen op de Krim leidde de aandacht af in eigen land, dacht ze. 'een oude realistische truc.'

Ik was minder zeker. De Russen hadden wel een punt, vond ik, hoewel veel veel westerse waarnemers, kennelijk aangestoken door het romantische pathos van de revolutie op de Maidan, die liever niet erkenden. Vaststond dat leiders van de xenofobe Oekraïense partij Svoboda en de neonazi's van de Pravy Sektor (Rechtse Sector) met hun gemaskerde aanhangers in de frontlinie stonden van de revolutie in Kiev.

8/25 De ingreep op de Krim bleek overigens al heel lang gepland door Rusland. Een bewijs waren de zogenaamde Shoigu medailles, die als referentiedatum 20 februari hebben, toen Janoekovitsj nog 'in office' was.

Shoigu's medal "For the return of Crimea" has an interesting story. Its existence was denied until 2018, when Shoigu first wore in it public. The medal dates the start of the operation to seize Crimea as "20.02.14" – while Viktor Yanukovich was still the president of Ukraine.



9/25 Volgens Duk is Oekraïne nauwelijks een land. Het sluit aan bij de culturele appropriatie die door het Kremlin op de Oekraïense cultuur wordt toegepast wordt. De Oekraïense taal bestaat 1000 jaar, Kyiv bestond langer dan Moskou ondanks geschiedvervalsing vanuit het Kremlin.


Wierd Duk  @wierdduk · 28 feb. 2014

@YoeriAlbrecht De Krim is gewoon Rusland, net als Noord-Holland Nederland is. En Oekraïne is nauwelijks een staat. De rest is retoriek.

 2  1  


Yoeri Albrecht @YoeriAlbrecht · 28 feb. 2014

@wierdduk etnische affilatie en staten ontstaan en dat is niet makkelijk terug te draaien.

 1   


Wierd Duk  @wierdduk

Als antwoord op **@YoeriAlbrecht**

@YoeriAlbrecht Oekraïne ontwikkelt zich in de richting van een failed state op het moment, volgens mij.

12:44 p.m. · 28 feb. 2014 · Twitter Web Client



10/25 Een dag na de inname van de Krim in 2014 stelt Duk dat het 'gewoon' Rusland is. Opvallend want Poetin stelde op camera nog dat de Krim ontegenzeggelijk Oekraïne is in 2008. Ook een 2013 GALLOP peiling op de Krim gaf aan dat de meerderheid sowieso bij Oekraïne wilde blijven.



17/24 There's a persistent hoaxstory of the whole Crimea being pro Russia. While in 1991 the majority had decided to remain with Ukraine in Ukraine, the poll in 2013 the results were even more outspoken. Only 23% thought it should join Russia.



11/25 Duk bekrachtigt de woorden van Poetin dat Rusland voor de maidan nooit interesse had in de Krim. Wie zijn huiswerk rond de Krim heeft gedaan snapt wel dat dat pure Russische propaganda is. Hieronder een tijdlijn van de Russische inmenging.

TIJDLIJN RUSSISCHE INMENGING OP DE KRIM

1. In 1991 kort na de onafhankelijkheid van Oekraïne roept de Supreme Sovjet in Moskou Sevastopol uit tot permanent Russisch grondgebied. Internationale diplomatie helpt het plan te voorkomen. De zaak wordt pas in 1994 internationaal geregeld.
2. In 1994 steunen de Russische veiligheidsdiensten een coup van Yuri Meshkov die de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen. De SBU kan de kwestie uiteindelijk ontangelen.
- 3 In 2003 bouwt Rusland ongevraagd een dam naar het Krim eiland Tuzla. Een milieuproject volgens het Kremlin, een poging tot schenden van de territoriale integriteit. Het komt Rusland immers wel goed dat Rusland zo de straat van Azov kan controleren.
4. In 2007 doet Poetin aan verschillende voorstellen om Oekraïne op te delen. Volgens Pools buitenland minister Sikorski zouden de provincies Lviv en Lutsk aangeboden zijn. Ook deed Poetin deze voorstellen aan Hongarije en Roemenië. Het moge duidelijk zijn wie de Krim zou toekomen in de plannen van Poetin.

So I was not surprised by the recent [article](#) by Ben Judah in Politico, quoting among others Radek Sikorski, the former foreign minister of Poland, who is now speaker of the Sejm, the Polish parliament (full disclosure: both men are friends of mine). Sikorski described Putin telling the then Polish prime minister, Donald Tusk, at a meeting in Moscow that: “Ukraine is an artificial country and that Lwów is a Polish city [...] why don’t we just sort it out together? Luckily Tusk didn’t answer. He knew he was being recorded.”

On June 28, 2023, the documentary film "[Crimea. Liberation](#)" about a little-known special operation of the SBU in 1994 was aired. A year before that, the Supreme Council of Crimea, taking advantage of the general legal chaos, created the position of the President of Crimea. He became the pro-Russian politician Yuriy Meshkov, who closely cooperated with the FSB. Meshkov began to gradually increase his influence — by the beginning of 1994, he already controlled the Crimean militia. In the spring of that year, he decided to put his man at the head of the Crimean SBU (Security Service of Ukraine). After that, President Leonid Kravchuk allowed the SBU to conduct a special operation, which was the beginning of the end for Meshkov and his ambitions. Direct participants in the operation — combat officers, as well as Yevhen Marchuk , who was the head of the SBU at the time — tell about those events in the film. Babel editor Dmytro Raevsky watched the film and briefly recounts the main events of May 1994 in Crimea.



12/25 Duk betitelt de maidan graag als een ordinaire coup van het Westen. De feiten zijn dat Yanukovich alle perken te buiten ging t.o.v. geweld naar de protestanten en toen besloot te vluchten. De Vekovna Rada startte een afzettingsprocedure die UNANIEM gesteund werd.



Revolution of Dignity [edit]

Main article: [Revolution of Dignity § Removal of Yanukovych](#)

In February 2014, the **Revolution of Dignity** culminated with the flight of then-President of Ukraine **Viktor Yanukovych** to Russia.^[2] There were no **articles of impeachment** brought against Yanukovych, as the impeachment process laid out in the Ukrainian Constitution was not designed to deal with the president abandoning their post without warning.^[3] Instead, the Verkhovna Rada voted on February 22, 2014 to "remove Viktor Yanukovych from the post of president of Ukraine" on the grounds that he had withdrawn from fulfilling his constitutional duties, and to hold **early presidential elections** on May 25.^{[3][4]} The exact wording of the title of this resolution was "Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine: On self-removal of the President of Ukraine from the exercise of constitutional powers and appointment of extraordinary elections of the President of Ukraine."^{[5][6][7]}

Party	Rada votes				
	Yes	No	Abstention	Did not vote	Not present
Party of Regions	36	0	0	2	96
Batkivschyna	86	0	0	2	0
UDAR	41	0	0	0	1
Svoboda	36	0	0	0	0
Communist Party of Ukraine	30	0	0	1	1
Independent	99	0	0	1	17
Summary ^[8]	328	0	0	6	116

The vote came an hour after Yanukovych said in a televised address that he would not resign. He subsequently declared himself to still be "the legitimate head of the Ukrainian state elected in a free vote by Ukrainian citizens".^[9] However, no country recognized this claim except Russia, which only recognized Yanukovych as head of Ukraine for a few more months: in May 2014, they joined most other countries in recognizing **the newly elected Ukrainian government** as the rightful leadership of the country.^[10]

Resolution of the Verkhovna Rada №764-VII of 23.02.2014 «On conferring powers of the President of Ukraine on the Chairman of the Verkhovna Rada according to article 112 of the Constitution of Ukraine»

Given that President of Ukraine **Viktor Yanukovych** withdrew from performing the constitutional powers The Verkhovna Rada of Ukraine hereby resolves:

- To confer the powers of the President of Ukraine on **Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine Turchynov Oleksandr Valentynovych** according to article 112 of the Constitution of Ukraine.
- The given Resolution shall enter into force upon its adoption.

Chairman of the Verkhovna Rada **O.TURCHYNOV**

13/25 Yanukovich had bij zijn verkiezing stemmen 'gekocht' middels omkoping, Yulia Tymoshenko in een onrechtmatig proces laten berechten. Zijn corruptie was enorm, de

decadentie in zijn residentie was zo groot dat het werd omgevormd to museum van corruptie.

Transformation into museum [edit]

Following the ousting of Yanukovich from power, thousands of Ukrainians went to visit the luxurious estate and park for free, with some nicknaming the complex "Yanukdisneyland" (a portmanteau of "Yanukovich" and "Disneyland").^{[35][41][36]} Activists of [Automaïdan](#) took care of the residence from the moment it was abandoned by security forces and turned it into a public park.^[37] Since then, an employee of [Kyiv Zoo](#) has been taking care of the animals and birds at the residence.^[38]

On 23 February 2014 the Ukrainian parliament, the [Verkhovna Rada](#), adopted a resolution to transfer Mezhyhirya as a recreational complex of [Pushcha-Vodytsia](#) to state ownership, within ten days.^{[39][34]} However this did not happen because of conflicts over control of the complex that emerged amongst some protestors and pro-European businessmen, as well as the legal confusion surrounding ownership of the estate.^[34] Looters and vandals were kept away from the complex by the former businessman and now groundskeeper of the site Denys Tarachkotelyk and his supporters, a group of protestors from the Maidan.^[34] Tarachkotelyk arrived at Mezhyhirya on the morning after Yanukovich fled and managed to outmaneuver rival factions to gain control of the entire property.^[34] The property returned to state ownership via court action on 25 June 2014.^[40] Since mid-November 2014 Mezhyhirya has been a museum which the public can visit, though the number of visitors has fallen sharply since February 2014, when hundreds of thousands visited.^{[1][34]}

The controversial nature of the complex has persisted since Yanukovich's ousting, with some Ukrainians refusing to visit it because it is connected to the former president of Ukraine and provokes negative emotions, though others have used it for their wedding photoshoots.^[27]

During the [2022 Russian invasion of Ukraine](#) Mezhyhirya became a shelter for the residents of nearby villages.^[41] According to Mezhyhirya groundskeeper Denys Tarachkotelyk the complex was hit by Russian air strikes and bombardments.^[41]

Mezhyhirya was featured in the political satire *Servant of the People*. In the series, the location was used for the inauguration of the President, who was played by [Volodymyr Zelensky](#). In [2019 Ukrainian voters elected Zelensky as President of Ukraine](#).

After assuming the presidency, Yanukovich seemed to embrace a time-tested approach of using Ukraine's notoriously corrupt judicial system to consolidate his political authority. He quickly moved to [prosecute](#) his main political rival, Yulia Tymoshenko, his most serious challenger in the 2010 election. Yanukovich used the corruption issue as a political cudgel: Tymoshenko ended up being [convicted](#) of abuse of power and embezzlement in connection with a gas supply agreement with Russia in 2009, receiving a seven-year prison term and a \$188-million fine. The case was widely viewed by international watchdogs as politically motivated. In 2013, the European Court for Human Rights [ruled](#) that her arrest and conviction were "arbitrary and unlawful."

14/25 In het stuk "Het Westen moet de balk in haar eigen oog zien" houdt Duk een lang betoog over de agitatie die Rusland met Het Westen heeft. Duk neemt de houding van Het Westen als uitgangspunt van de verzuurde relatie en de problemen, hij negeert alle geschonden verdragen.

Eastern Partnership een brug te ver

Over die vermeende 'garanties' is al veel gezegd en geschreven. Het voornaamste punt hier is, dat het Westen de Russen wel erg veel stokken in handen gaf om de tegenstander mee te kunnen slaan. Deze politiek van misverstanden en provocaties bereikte een voorlopig dieptepunt rond de crisis in Oekraïne, die uitbrak nadat de toenmalige, pro-Russische Oekraïense president Viktor Janoekovitsj onder druk van Moskou afzag van de ondertekening van een associatieverdrag met de EU.

Dit verdrag was voor Poetin een brug te ver. Waarom? Om dit te begrijpen moeten we terug naar Praag. Hier werd op een Europese top in mei 2009 het 'Eastern Partnership' (EaP), het Oostelijk Partnerschap, van de Europese Unie geïntroduceerd.

Het EaP was een poging om binnen het 'oostelijk nabuurschapbeleid' van de EU zes voormalige Sovjet-republieken nauwer aan de Europese Unie te binden. Voor een goed begrip: de Sovjet-Unie was een federatie met vijftien republieken: Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne, de drie Baltische landen Letland, Estland en Litouwen, Moldavië, verder Georgië, Azerbeidzjan en Armenië en de Centraal-Aziatische republieken (de 'backwaters') Kazachstan, Turkmenistan, Oezbekistan, Tadzjikistan en Kirgizië.

15/25 Duk neemt daarbij regelmatig een loopje met de geschiedenis. Zo stelt hij dat Saakashvili Zuid-Ossetie bombardeerde in Georgië. Hij vertelt er alleen niet bij dat de Russen via undercover's zelf de Georgiërs uitgelokt hadden. Zelfs Zweden wist van die plannen af.

Aan de heetgebakerde, pro-westerse president Micheil Saakasjvili van Georgië had Poetin domweg een hekel. Toen de geprovoceerde 'Misja' in de zomer van 2008 zijn hand overspeelde door doelen in de separatistische regio Zuid-Ossetië te bombarderen, sloegen de Russen keihard toe en annexeerden twee Georgische regio's. 'Ik hang hem op aan z'n ballen,' zei Poetin over Saakasjvili, in dat typische botte straatjargon, dat hij vaker gebruikt als hij emotioneel is.

Sweden knew about the Russia-Georgia war before the US: report

➔ [Share](#)

Published söndag 8 december 2013 kl 10.55

Sweden's National Defence Radio Establishment (FRA) predicted that the 2008 war between Russia and Georgia would break out before the US did, sources with insight into Swedish intelligence told newspaper Svenska Dagbladet.

The war in Georgia broke out in August 2008 after a period of sharp rhetoric and military buildup. "We could see how the Russians moved military units and how things then became silent. That meant everything was in place and that the final preparations for a strike were underway," one source said.

The source continued: "We knew that Russia would likely enter Georgia. At the same time, the US drew a different conclusion: that there would be no war."

According to Svenska Dagbladet's sources, the FRA - Sweden's national authority for signals intelligence - spies on Russia's political and military leadership as well as on Russian intelligence and counterintelligence. The sources also claimed that the FRA follows other Russian actions that are "of great significance to Swedish interests and politics".

16/25 Oekraïner Mykola Riabchuk komt met een reactie. Hij stelt Duks gebrek aan 'agency' t.o.v. Rusland aan de kaak. Ook herinnert hij Duk eraan dat de Oekraïners ook zelf nog wat over hun land te vertellen en meer zijn dan een geopolitieke speelbal.

Dutch journalist Wierd Duk thinks the West bears great responsibility for Russia's behaviour towards Ukraine. The Ukrainian writer and analyst **Mykola Riabchuk** is adamant about his 'colonial attitude' towards smaller nations, that don't seem to have a say in their own destiny. In fact Ukraine is conspicuously absent in Duk's narrative.

by **Mykola Riabchuk**

Reading [Wierd Duk's article](#) on RaamopRusland is quite a painful experience. Especially if your observation position is not located on the comfortable European heights of Realpolitik but on the bottom of the Ukrainian battlefields, where a few thousand civilians, including 300 passengers of MH17, have become 'collateral damage' and more than one million IDP's have lost their houses, jobs, and belongings. And where still every day soldiers are killed or wounded.

What is strikingly missing in Duk's deliberations is Ukraine, and the silence is deafening. Omissions can be as important in rhetorical strategies as words. In his article any reference to the war, to its victims and culprits, would immediately put in question his central argument: that the West shares equal responsibility for the crisis with Russia, and that the only way to improve the deeply deteriorated relations is to recognize Russia's 'strategic interests' in the post-Soviet space.

17/25 Een rake observatie van Riabchuk is hoe Duk taal gebruikt. Zo worden politieke tegenstanders van Poetin frequent aangeduid met kleinerende bijnamen. Ook elders gebruikt Duk voortdurend Russische namen voor Oekraïense steden en personen: Kiev, Zelenski, Charkov, etc.

Only big players count

The problem with his (and all the Putinversteher's) arguments is that they consider international relations exclusively in terms of 19th-century Realpolitik that divides the world 'naturally' into spheres of influence, and take only big and powerful players seriously. In this millenarian struggle of global rivals there is no room for smaller states, their national interests, sovereignty, and freedom of choice. They are objects, not subjects. Pawns on the global chessboard. 'Lesser people of the lesser world,' as Edward Said may have put it.

The very language that Wierd Duk uses to describe these pawns shows his implicit bias and 'white-man' supremacy. The former president of Georgia, Mikheil Saakashvili, is derogatively dubbed 'Misha', and Polish former minister of foreign affairs Radoslaw Sikorski, 'the glamourboy of Eastern-European diplomacy', is nicknamed 'Radek'. Would the author apply the same kind of nicknames to Putin (Vova), or Yeltsin (Boria), or Gorbachev (Misha)? Certainly not. Because he knows - and his readers too - who counts in this game, and who is just a clown.

18/25 Ook Wierds Duk Russische journalistieke vrienden zijn erg sceptisch op zijn stuk. Ze geloven niet in de 'stabiliserende rol' van Poetin die Duk ze voorhoudt en wijzen op de gevaren. Duk heeft niets dan lof: "Poetin steekt er als leider met kop en schouders bovenuit."



EEN PIJNLIJK MOMENT

Mijn liberale Russische vrienden, aan wie ik die vraag voorleg, ontwijken het antwoord liever. Ik ontmoet een aantal van hen op een avond in het gezellige Gorki Park. Anna is jarig. De ranke, blonde Russin, die werkt als correspondent voor Engelstalige media, viert dit op het terras van een chic restaurant. Anna is een van de meest ervaren (oorlogs)correspondenten in Rusland. Ik reisde met haar ondermeer naar de oorlogen in Tsjetsjenië in de jaren negentig. Nadat ik terugkeerde naar het Westen bleef zij doen waar ze goed in is: berichtgeven vanuit alle hoeken van de voormalige Sovjet-Unie. Ook vanuit Oekraïne en meer specifiek de Donbas, de betwiste oostelijke regio waar ze lange tijd verbleef. Het groepje journalisten, dat zich aan deze tafel met wijn, wodka en Kaukasische hapjes heeft verzameld, drinkt op de vrienden-collega's die zij in de oorlog in Oekraïne verloren.

Mijn observaties over Moskou en de stabiliserende rol van Poetin bevallen hun allermint. Anna neemt me apart: 'Als jij zegt dat je Moskou zo prachtig vindt en dat Rusland zogenaamd zo stabiel is en dat we dit mede aan Poetin hebben te danken, terwijl wij hier onze vermoorde collega's herdenken, begrijp je dan wat dit met mij en met ons doet?'

Het is een pijnlijk moment. Er blijkt sprake van oud zeer. Anna, die figureert op een lijst van vermeende 'landverraders', kent een artikel dat ik recent schreef over de getroebleerde verhoudingen tussen Rusland en het Westen en dat in het Engels is vertaald. Daarin probeer ik te beargumenteren dat 'het Westen de balk in eigen oog moet zien'. Haar Oekraïense vrienden mailden haar met de vraag hoe zij met mij bevriend kan zijn.

19/25 In RadioRijmond bespreekt Duk Ruslands sociaal contract "Zolang je je niet met de politiek bemoeit kan je er prima leven" Met deze vergoelijking slaat Duk opnieuw de plank mis. Plato's woorden werden realiteit in Mariupol met reclames voor Noord-Koreaanse kinderkampen.



Promotion in Mariupol for a North Korean childrens summercamp 2023



"Poetin stelde orde op zaken na de desastreuze jaren negentig in Rusland. Toen was het complete chaos onder Jeltsin. De Russen hebben het nu beter dan ooit." Eerder was er hoongelach, toen Duk stelde dat Rusland geen dictatuur is en dat je er prima kunt leven, zolang je je niet met politiek bemoeit.

"Mensen hebben geen idee wat Rusland is en waar het vandaan komt. Ze hebben een totaal fout beeld van het land. Nee, er is geen vrije pers, maar er is veel mogelijk op internet, in de pers, in talkshows. Mij wordt verweten dat ik pro-Rusland ben, terwijl ik de enige juiste, objectieve analyse maak."

20/25 In 2016 is Duk ook fel gekant tegen sancties 'de Rus wordt armer dus levensgevaarlijk'. Duk ontslaat Poetin opnieuw van elke verantwoordelijkheid. De sancties hadden overigens wel een gewenst effect, de investeringen in het leger gingen sterk omlaag.

Maar, normalisering van de betrekkingen met Rusland, zoals Wilders bepleit, daar is Duk zeker voor. "Kijk, sinds de inname van De Krim voert het Westen een sanctie-oorlog met Rusland. Laat duidelijk zijn: Poetin geeft De Krim echt niet terug. Dat ligt historisch zeer gevoelig. Maar met de economische sancties van onder andere ons land tref je ook de gewone Rus, die hier niets mee te maken heeft. Die wordt armer en armer. Die situatie wakkert sociale onrust aan. Levensgevaarlijk!"



Figure 1. Russian military expenditure, 2010–19

Notes: Figures are in US\$ b. at constant (2018) prices and exchange rates.

Figures and percentage shares may not add up to stated totals or subtotals due to the conventions of rounding.

21/25 Ook stelt Duk: "Vladimir Poetin is geen dictator maar een autocraat (2016)" De Russische oppositie denkt er anders over. Gary Kasparov waarschuwt al in 2012, zijn boodschap over een eeuwige dictatuur wordt herhaald door Boris Nemtsov (2014), prompt wordt hij geliquideerd.



Marc Speelman
@marcspeelman



Volgens Wierd Duk is Rusland geen dictatuur en Poetin geen dictator 🇷🇺

[Translate post](#)



10:23 PM · Feb 23, 2024 · 211 Views

Boris Nemtsov: Dictatorship or Perestroika

By James Kimer | Published: February 10, 2009

The following is an exclusive translation from
[Grani.ru](#).



Dictatorship or perestroika

By Boris Nemtsov, Grani.ru

The crisis has shown the complete incompetency and weakness of the state built by Putin. The main feature of "putinism" – an inability to adapt to new conditions, external threats, crises. Under the leadership of Putin, Russia has lost immunity to the crisis, and has experienced a significantly greater hit than all the other countries that have caught the virus.

Therefore, the main anti-crisis measure – this is the resignation of Putin and his government, as the architects of an incompetent, weak state. Without this decision, citizens are going to writhe convulsively, observing how the national leader conducts experiments on the country.

Nemtsov told [Newsweek](#) in September 2011 that Putin's decision to run for president again "was predictable, but we were shocked by the hypocrisy and cynicism of the announcement: he declared he was coming back long before the elections. Putin and [Medvedev](#) did not even bother to share their decision to swap their chairs with the [United Russia](#) party before the congress. Russians had no choice but face his final decision; his usurpation of political power is sickly humiliating." Nemtsov said that all of his "friends in big business" planned "to take their capital out of Russia", while some "prefer to emigrate."^[61]

In a March 2012 op-ed for [The Wall Street Journal](#), Nemtsov and [Garry Kasparov](#) expressed support for "the repeal of the [Jackson–Vanik amendment](#) that impedes American trade relations with Russia". Nemtsov and Kasparov stated that at "opposition meetings following the fraudulent March 4 election", they and their associates "publicly resolved that Mr. Putin is not the legitimate leader of Russia." They explained that they wanted "the U.S. and other leading nations of the Free World [to] cease to provide democratic credentials to Mr. Putin", and asked that the U.S. replace Jackson–Vanik with the [Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act](#) and thus improve relations between the United States and the people of Russia all while refusing aid to the Putin regime.^[62]

In December 2013, Nemtsov said on behalf of his party:

We support Ukraine's course toward European integration [...] By supporting Ukraine, we also support ourselves.^[63]

Nemtsov condemned the shooting down of [Malaysia Airlines Flight 17](#) in eastern Ukraine:

My condolences to the families of the victims. The bastards, who did this, must be destroyed. The [separatists](#) the other day bragged they had the [Buk missiles](#), with which they wanted to take down an [An-26](#). If those are them, they must get no mercy.^[64]^[better source needed]

22/25 Russische onvrijheid bleek bijvoorbeeld in Barnaul (2010). Een reguliere demonstratie werd verboden, dus switchten inwoners naar een legoprotest. Kafkaësk is het statement van de autoriteiten "de figuurtjes zijn geen mensen en dus hebben ze geen recht tot protesteren."

Toys cannot hold protest because they are not citizens of Russia, officials rule

Siberian authorities ban protest by 100 Kinder Surprise toys, 100 Lego people, 20 model soldiers, 15 soft toys and 10 toy cars



📷 The toy protest in Barnaul, Russia, last month. Photograph: Sergey Teplyakov/Vkontakte

23/25 In 2016 is Duk geagiteerd over de term schurkenstaat. Met het hoogst aantal moorden op journalisten, een corrupt rechtssysteem en wijdverspreide kleptocratie had het er al veel kenmerken van. De zaak Sergei Magnitsky is het beste bewijs waarin dat alles samenkomt.

According to Ludmila Alekseeva, leader of the Moscow Helsinki Group, Magnitsky had died from being beaten and tortured by several officers of the Russian Ministry of Interior.^[19] The official death certificate stated "closed cerebral cranial injury" as the cause of death (in addition to the other conditions mentioned above), and the post-mortem examination showed numerous bruises and wounds on Magnitsky's legs and hands. Another post-mortem from 2011 summarized the death as being caused by "traumatic application of the blunt hard object (objects)" as confirmed by "abrasions, ecchymomas, blood effusions into the soft tissues".^[20]

Journalist Owen Matthews described Magnitsky's suffering in Moscow's Butyrka prison:

According to [Magnitsky's] heartbreaking prison diary, investigators repeatedly tried to persuade him to give testimony against Hermitage and drop the accusations against the police and tax authorities. When Magnitsky refused, he was moved to more and more horrible sections of the prison, and ultimately denied the medical treatment which could have saved his life.^[21]

Russia: Monitors Say Russia Among World's Most Dangerous Countries For Reporters

By Catherine Fitzpatrick

Russia has long suffered from the reputation of being among the world's most dangerous countries for journalists. The perception has been built over time by various international press-freedom monitors who, year after year, find Russia overrepresented among the world's developed nations and even among the Community of Democracies in terms of murdered reporters. Their colleagues in Russia have even longer lists of reporters allegedly killed for journalism.

Killings of journalists are widely used by analysts to measure the level of press freedom in a country. To be sure, if few or no media workers are killed, it can mean that there is so little freedom that no reporter ever sticks his neck out far enough to be killed. If many reporters are killed, it can be explained by a war zone or rampant crime and settling of scores. Still, regardless of these sliding parameters, when year after year a country produces a death list of journalists, it is a highly troubling indicator of an absence of press freedom.

RFE/RL has been declared an "undesirable organization" by the Russian government.

If you are in Russia or the Russia-controlled parts of Ukraine and hold a Russian passport or are a stateless person residing permanently in Russia or the Russia-controlled parts of Ukraine, please note that you could face fines or imprisonment for sharing, liking, commenting on, or saving our content, or for contacting us.

To find out more, [click here](#).

24/25 De MH17 is een andere casus waarin Duk de onschuld van het Kremlin bepleit. Bellingcat, De Volkskrant en menig andere bron die daderschap van Rusland suggereert krijgt een veeg uit de pan. Duk komt met alternatieve verhalen en trapt zelfs in trol 'Gregory Nelson'.



Wierd Duk ✓
@wierdduk



Hoe kan de [@volkskrant](#) nou zeggen dat Russen "naar alle waarschijnlijkheid" MH17 hebben neergehaald?

Dat kan echt niet zo'n uitspraak.

2:28 p.m. · 6 feb. 2016 · Twitter Web Client



Vrijdag 21 juli 2017, 20:49 · Aangepast zaterdag 22 juli 2017, 16:32

Twitteraccount 'MH17-nabestaande' blijkt nep



Een Twitteraar die zich uitgeeft als 'MH17-nabestaande' Gordon Nelson blijkt dat niet te zijn. Nieuwsuur spoorde de echte Nelson op.

"Leuk willen doen over de rug van mijn overleden broer", tweette 'Nelson' gisteren over [een MH17-column](#) in het Algemeen Dagblad. De tweet van 'Nelson' werd direct aangehaald [door weblog GeenStijl](#) en getoond bij RTL Summer Night.

Maar geen van de MH17-slachtoffers heeft dezelfde achternaam als Nelson. Bovendien zeggen tien nabestaanden geen idee te hebben wie Gordon Nelson is. Ook bij de Stichting Vliegcramp MH17 is hij onbekend. "Ik heb hem bij geen enkele bijeenkomst gezien", zegt vice-voorzitter Dennis Schouten.

25/25 Ook op wappiekanaal Cafe Weltschmerz probeert Duk de integriteit van het JIT onderuit te halen. Daar pleit ook hij voor nauwere banden met Rusland, het moslimterrorisme dat is het gevaar! Het is een identiek geluid dat we vaak bij extreem rechts horen zoals Filip Dewinter.



Malaysia Airlines-vlucht 17

Wikipedia • Malaysia Airlines-vlucht 17 was een vaste lijndienst in de burgerluchtvaart vanaf Amsterdam naar Kuala Lumpur.

Over de integriteit van het MH17 rapport; Wierd Duk met Karel van Wolferen

Filip Dewinter   @FDW_VB · Follow

Antwerpse Consul-Generaal van #Rusland Gregory Kuznestov te gast in #VlaamsParlement " #Rusland is 3de belangrijkste havenpartner van haven van #Antwerpen. Anti-#Poetin- en anti-Rusland-hetze helpt ons niet. Neutraliteit is de boodschap! Rusland is onze bondgenoot, geen vijand..."



Voor alle duidelijkheid er komt nog een deel II. :)

@threadreaderapp unroll

...